

De voormalige synagoge Niederzissen

- 1250 Vermelding in een verloren Memorbuch: Rabbijn uit Amsterdam bezoekt de Synagogegeemeente (Uitspraak van Richard Bergers, New York, de zoon van de laatste voorzitter van de gemeente.
- 1510 Eerste vermelding in een oorkonde van een Joodse gemeenschap in Niederzissen (Regest van de vrije Rijksstad Frankfurt am Main).
- Na 1544 Vermelding in de rekeningen van het wijngoed van de lokale heer (Stürmer/Decker: Der lange Weg).
- 17^e- 20^e eeuw Datering van de vondsten uit de Genisa NZ – o.a. wikkel, toramantel, gebedsboek, zakelijke documenten.
- 1653 Torawikkel (volledig) van Alexander bar Jehuda (Genisa).
- 1684 De bouw van een synagoge wordt door de lokale heersers verboden.
- 1763 Gebedsruimte en Joods school in het privéhuus van de Joodse Isaac, in de buurt van de katholieke kerk.

Eerste vermelding van een Joods kerkhof.
- 1776 Kettubah (Joods huwelijkscontract) tussen Raphael Meyer en Hendel bat Itzak (Genisa).
- 1807 Brief van de soldaten Doderer Schmul / Simon Berger uit het leger van Napoleon (Genisa).
- 1808 Naamsverandering: de synagogegeemeente Niederzissen (met aangesloten dorpen) telt totaal 179 burgers met het Joodse geloof.
(Archief Rathaus Verbandsgemeinde Brohltal).

Gelijkheid als staatsburger.
- 1833 Gebedsruimte in het huis van Isaac Sanders in Wehr.
Gebedsruimte in Kempenich.
- 1838 Grondaankoop voor Synagoge.
- 1841 Inwijding van de synagoge, eerste synagoge in de Kreis Ahrweiler.
- 1849 Köningsfeld en Dedenbach treden uit het verband van synagogen, eigen gebedshuis en kerkhof.

- 1865 – 1867 In Wehr wordt een synagoge gesticht. In 1935 weer afgebroken.
- 1890 'Judengässchen', straatnaamaanduiding van de 'Mittelstrasse' in het stadsplan van pastoor Volk (Archief Pfarramt Niederzissen).
- 1914 - 1918 Gevallenen in de Eerste Wereldoorlog:
- | | |
|------------------------------|------------|
| Abraham Bär, Niederzissen | 26-02-1916 |
| Julius Berger, Niederzissen | 11-04-1918 |
| Albert Friesem, Burgbrohl | 31-08-1917 |
| Josef Gottschalk, Königsfeld | 14-08-1915 |
| Marx Gottschalk, Königsfeld | 14-12-1915 |
- 1928 In Niederzissen leven 77 burgers met het Joodse geloof.
- 10-11-1938 Schending / ontheiliging van de Synagoge Niederzissen.
- November 1939 Verkoop van de synagoge en verbouwing tot smidse.
- 1942 De laatste Joodse burgers worden gedeporteerd. 167 in het gebied van de geloofsgemeenschap van de Synagoge geboren of woonachtige joodse burgers en hun verwanten worden vermoord (Stand 2019)
De geloofsgemeenschap is weggevaagd.
- 1951 Na overeenstemming met de Joodse cultuurgemeenschap Koblenz wordt het synagogegebouw wederom in eigendom verkregen.
Het gebouw blijft tot het midden van de negentiger jaren als smidse en werkplaats voor landbouwmachines in gebruik.
- 2009 Aankoop van het gebouw door de plaatselijke gemeente
- 2011 Herbouw en restauratie
- 18-03-2012 Opening van het herinnerings- en ontmoetingscentrum 'voormalige synagoge Niederzissen'.

Gedetailleerde informatie is te vinden onder de publicaties van de Kultur- und Heimatverein en op de website: www.ehem-synagoge-niederzissen.com